



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΑΠΙΟΝ ΟΡΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΕΡΑΙΑ – ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ – ΛΑΓΚΑΔΑΣ – ΒΕΡΟΙΑ – ΒΕΡΓΙΝΑ – ΝΑΟΥΣΑ – ΕΔΕΣΣΑ – ΑΡΙΔΑΙΑ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΠΕΛΛΑ – ΚΟΥΦΑΛΙΑ – ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ – ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ – ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ – ΚΙΛΚΙΣ – ΚΕΡΚΙΝΗ – ΠΟΡΟΪΑ – ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ – ΣΕΡΡΕΣ – Ν. ΖΙΧΝΗ – ΝΙΓΡΙΤΑ – ΔΡΑΜΑ – ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ – ΦΙΛΙΠΠΟΙ – ΚΑΒΑΛΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ – ΘΑΣΟΣ – ΑΜΦΙΠΟΛΗ – ΣΤΑΓΕΙΡΑ – ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ – ΒΑΒΔΟΣ – ΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΛΙΤΟΧΩΡΟ – ΔΙΟΝ – ΠΥΔΝΑ – ΚΟΖΑΝΗ – ΣΕΡΒΙΑ – ΓΡΕΒΕΝΑ – ΣΙΑΤΙΣΤΑ – ΒΟΓΑΤΣΙΚΟ – ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΜΕΛΑΣ – ΚΩΤΤΑΣ – ΠΡΕΣΠΕΣ – ΦΛΩΡΙΝΑ – ΝΥΜΦΑΙΟ – ΛΕΧΟΒΟ – ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ – ΑΧΡΙΔΑ – ΚΡΟΥΣΟΒΟ – ΠΕΡΠΕΤΕΣ – ΣΤΡΩΜΝΙΤΣΑ – ΓΕΥΓΕΛΗ – ΞΑΝΘΗ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΛΑΡΙΣΑ – ΒΟΛΟΣ – ΒΟΙΩΤΙΑ – ΑΘΗΝΑ – ΚΟΡΙΝΘΙΑ – ΜΕΣΣΟΛΟΓΓΙ – ΠΑΤΡΑ – ΑΡΓΟΣ – ΣΠΑΡΤΗ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΜΑΝΗ – ΧΑΝΙΑ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ – ΣΙΔΝΕΪ – ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ – ΟΤΤΑΒΑ – ΟΝΤΑΡΙΟ – ΚΑΝΑΔΑΣ – ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ – ΒΟΣΤΩΝΗ – ΗΠΑ – Ν. ΑΜΕΡΙΚΗ – ΒΕΛΓΙΟ – ΓΑΛΛΙΑ – Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ – ΟΛΜΑΝΔΙΑ – ΜΟΝΑΧΟ – ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ – ΓΕΡΜΑΝΙΑ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ – ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ – ΚΥΠΡΟΣ



3.500.000 ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Μακεδονία, 13 Απριλίου 2013 μ.Χ.
ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΣΥΣΚΕΨΕΩΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ
13-4-1992

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΚΥΡΙΕ ΣΑΜΑΡΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΑΣ ΣΤΟ ΣΚΟΠΙΑΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΜΕ Ή ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ Ή ΝΑ ΣΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη, 11 Απριλίου 2013

Ενημέρωση διπλωματικών συντακτών από τον Εκπρόσωπο του ΥΠΕΞ, Γ. Δελαβέκουρα

Α. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Μπορείτε να μας επαναλάβετε την πάγια ελληνική θέση για να μην έχουμε παρερμηνείες στο τί λύση επιδιώκουμε; Ευχαριστώ.

Γ. ΔΕΛΑΒΕΚΟΥΡΑΣ: Η πάγια ελληνική θέση είναι γνωστή: μιλάμε για ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό και χρήση erga omnes.

Ο Εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ ανακοινώνει στους Δημοσιογράφους την επίσημη θέση της Κυβέρνησης για αποδοχή γεωγραφικού προσδιορισμού στο ιστορικό ελληνικό όνομα «Μακεδονία» 11-4-2013

Εξοχώτατε κύριε Πρωθυπουργέ,

είκοσι ένα (21) χρόνια μετά την ιστορική εκείνη Σύσκεψη των Πολιτικών Αρχηγών για το Σκοπιανό, στις 13 Απριλίου 1992, που σημάδεψε τη νεότερη ιστορία της Ελλάδος, αλλά και την δική σας πολιτική ιστορία, καθώς τότε αποπεμφθήκατε από Υπουργός Εξωτερικών επειδή προτείνατε τα εθνικά αυτονόητα, τα γυρίσματα της «τύχης» σας έφεραν στη θέση του Πρωθυπουργού της Ελλάδας!

Η Σύσκεψη εκείνη είχε δώσει αυτό που επιδιώξατε τότε με όλες σας τις δυνάμεις: μια **πάγια Εθνική Θέση για το Σκοπιανό, με τον ξεκάθαρο όρο για αναγνώριση των Σκοπίων χωρίς τη λέξη «Μακεδονία»!**

Όμως κύριε Πρωθυπουργέ, **τώρα, εικοσιένα χρόνια μετά, και μία μόλις ημέρα μετά την κατάθεση της «νέας» अपαράδεκτης πρότασης Νίμιτς, ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ, διατύπωσε μια άλλη «πάγια εθνική θέση», τη θέση υποτίθεται της**

Κυβέρνησής σας, απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά την ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών στις 11-4-2013:

«Α. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Μπορείτε να μας επαναλάβετε την πάγια ελληνική θέση για να μην έχουμε παρερμηνείες στο τι λύση επιδιώκουμε; Ευχαριστώ.

Γ. ΔΕΛΑΒΕΚΟΥΡΑΣ: Η πάγια ελληνική θέση είναι γνωστή: μιλάμε για ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό και χρήση erga omnes»!

Και ερωτούμε:

ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΜΑΡΑ;

Είναι αυτή η θέση ενός βετεράνου πολιτικού Μακεδονομάχου, ενός άξιου συντρόφου μας το 1991 – 1993 στον κοινό σύγχρονο Μακεδονικό Αγώνα;

Είναι αυτή η θέση ενός Μπενάκη, ενός Ζάννα, ενός δισεγγόνου της θρυλικής Πηνελόπης Δέλτα;

Είναι αυτή η θέση ενός παλικαριού που το 1993 έριξε μια ολόκληρη Κυβέρνηση για να σώσει τη Μακεδονία από ένα ίδιο, παρόμοιο ξεπούλημα με αυτό που υπονοεί τώρα καθαρά η δήλωση του εκπροσώπου του ΥΠΕΞ, για «γεωγραφικό προσδιορισμό» στο ελληνικό όνομά μας; Για αναγνώριση δηλαδή από την Ελλάδα μιας άλλης Μακεδονίας; Για γεωγραφική νομιμοποίηση «εθνότητας Μακεδόνων»; Για διεθνή νομιμοποίηση των Πλαστογράφων και της προπαγάνδας τους; Όστε την άλλη μέρα μιας τέτοιας - μη γένοιτο - Συμφωνίας να βγουν όλα τα ξένα ΜΜΕ και να πουν: «επιτέλους η Ελλάδα αναγνώρισε τη Μακεδονία»;

Είναι αυτή η θέση ενός μαχητή που κάποτε στο πλάι του Οδυσσέα Ελύτη εμπνεύστηκε την Πολιτική Άνοιξη της πατρίδας και της εθνικής αξιοπρέπειας;

ΕΠΙΤΡΕΨΤΕ ΜΑΣ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΠΑΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΚΟΠΙΑΝΟ, ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΘΕΣΗ, που σαν συνειδηση, τιμωρεί πάντα βαριά όποιον τυχόν την απαρνεϊται:

1. Ανακοινωθέν Σύσκεψης Πολιτικών Αρχηγών, Αθήνα 13 Απριλίου 1992:

ΠΡΕΣΒΗΣ ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ: «*Σχετικά με το θέμα των Σκοπίων, η πολιτική ηγεσία της χώρας, με εξαίρεση το ΚΚΕ, συμφώνησε ότι η Ελλάδα θα αναγνωρίσει ανεξάρτητο κράτος των Σκοπίων μόνον αν τηρηθούν και οι τρεις όροι που έθεσε η ΕΟΚ, στις 16 Δεκεμβρίου 1991, με την αυτονόητη διευκρίνιση ότι στο όνομα του κράτους αυτού δεν θα υπάρχει η λέξη “Μακεδονία”*»!

Για την ιστορία σημειώνουμε κύριε Σαμαρά, πως εσείς ήσασταν που πετύχατε τους περίφημους Τρεις Όρους (σύνταγμα, σύμβολα, σύνορα), εσείς που επιδιώξατε και καθιερώσατε και τις Συσκέψεις των Πολιτικών Αρχηγών και εσείς που προτείνατε τα *Επτά Σημεία Δράσης* και ζητήσατε την ξεκάθαρη παραπάνω εθνική δήλωση (1^ο Σημείο) και παρόλα αυτά αποπεμφθήκατε τόσο άδικα τότε από Υπουργός Εξωτερικών, εκείνη την ίδια μέρα, σε εκείνη την ιστορική σύσκεψη!

Έτσι λίγο αργότερα προβήκατε στην ακόλουθη δήλωση:

2. Δήλωση Αντώνη Σαμαρά, Αθήνα 13 Απριλίου 1992:

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ: «*Χαίρομαι που έστω και καθυστερημένα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός υιοθέτησαν επιτέλους δημόσια ότι η ουσία του τρίτου όρου είναι να φύγει η ιερή λέξη “Μακεδονία” από το όνομα των Σκοπίων. Δεν θα ασχοληθώ τώρα με την πρωτοφανή απόφαση υιοθέτησης των θέσεων ενός Υπουργού με την ταυτόχρονη απόλυσή του. Εύχομαι να*

υπάρξει δυναμική στήριξη της απόφασης. Αλλιώς θα εκφυλισθεί σε μια σιωπηρή συγκατάθεση, **στη χυδαιότερη πλαστογραφία που γνώρισε ποτέ ο Ελληνισμός.** Και **θα συμβεί αυτό που είπα κάποτε, να βαφτίσουμε τον συμβιβασμό ως επιτυχία.** Γι' αυτό, έστω και τη στιγμή αυτή, ζητώ να λάβει η κυβέρνηση σοβαρά υπόψη της τα **Επτά Σημεία έκτακτης δράσης** που πρότεινα στο Συμβούλιο των Αρχηγών. Για να πεισθούν Ευρωπαίοι και Σκοπιανοί ότι **η Ελλάδα δεν παίζει ούτε με το όνομά της ούτε με την υπερηφάνειά της.** Και ότι **ο Ελληνισμός δεν έχει και δεν μπορεί να δώσει τίποτε άλλο σε κανέναν»!**

3. Ο Αντώνης Σαμαράς για τον «Γεωγραφικό Προσδιορισμό» και τη «Σύνθετη Ονομασία» σε συνέντευξή του στον Μανώλη Κοττάκη, εκπομπή «Η άλλη όψη», NET, 2008:

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ: «...Έχω άλλωστε κύριε Κοττάκη και την **πάγια άποψη από το 1992, ότι ένα Σύνθετο Όνομα, όπως το “Ανω Μακεδονία”, πέραν του ότι παραδίδει τίτλους βαριάς πολιτιστικής κληρονομιάς, εθνικής κληρονομιάς σε μια άλλη χώρα, νομιμοποιεί – και αυτό είναι και το γεωπολιτικό πρόβλημα στην περιοχή που έλεγε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής – νομιμοποιεί τον Αλυτρωτισμό των Σκοπίων!**

... Αφήστε που **σε βάθος χρόνου εγώ θεωρώ ότι το “Ανω Μακεδονία”, τελικά θα γίνει “Μακεδονία”, δεν θα λέγονται “Ανωμακεδονίτες”, όπως δεν λέγονται οι Βρετανοί «Μεγαλοβρετανοί»!**

Κύριε Πρωθυπουργέ,
σας υπενθυμίσαμε τον αληθινό Αντώνη Σαμαρά, τον «Καπετάν Αντώνη» του νεότερου Μακεδονικού Αγώνα στον «Βάλτο των Πολιτικών», επειδή θέλουμε να πιστεύουμε ότι ζει ακόμη και δεν έχει αλλάξει, δεν μπορεί να έχει αλλάξει σε αυτό τουλάχιστον το μέγα εθνικό θέμα του Ελληνισμού, που κρατά από «Τον Καιρό του Βουλγαροκτόνου»!

Και οφείτε ειδικά εσείς να ξεκαθαρίσετε άμεσα τη στάση σας, ώστε ή να σας βοηθήσουμε ή να σας σταματήσουμε!

Δεν υπεισερχόμαστε δε εδώ στο ζήτημα της «νέας», αθλίας πρότασης Νίμιτς (απορριπτέα αυτόματα από τη στιγμή που περιέχει το Όνομά μας), **περιμένοντας άμεσα από εσάς, τον Πρωθυπουργό - σύμβολο για τον Μακεδονικό Ελληνισμό, που κάποτε έσωσε τη Μακεδονία κυριολεκτικά από τα νύχια του εθνικού ξεπουλήματος, να δώσετε την πρόβλεψη, οριστική, μόνιμη και πάγια από το 1992 εθνική απάντηση στον ΟΗΕ, στους ξένους και τους Πλαστογράφους, με μια Αλεξάνδρεια δήλωσή σας πλάι στον Τάφο του Φιλίππου και τη χρυσή λάρνακά του με τον Ήλιο της Αλήθειας!**

Η Παγκόσμια Επιτροπή Μακεδονικού Αγώνα, είναι έτοιμη να υποστηρίξει αυτή την ποθητή επιστροφή στην αληθή πάγια Εθνική Θέση, με ένα **νέο, μεγάλο, εορταστικό, ενωτικό και δυναμικό Πανεθνικό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη, όπως τότε, ακόμη και μέσα στον Μάιο ή τον Ιούνιο φέτος, ακριβώς στα 100 ΧΡΟΝΙΑ από την Απελευθέρωση της Μακεδονίας 1912/13 – 2012/13!**

Παράλληλα μπορούν να οργανωθούν **Μεγάλα Εθνικά Συλλαλητήρια σε ολόκληρη την Ομογένεια: ΗΠΑ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΚΑΝΑΔΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ.**

«Έστι μιν ουν Ελλάς και η Μακεδονία»

ασυμβίβαστα για το Όνομα, τον Ελληνισμό και την Ιστορία μας
Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ
3.500.000 ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Θεσσαλονίκη, Μακεδονία

13 Απριλίου 2013 μ.Χ.

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΣΥΣΚΕΨΕΩΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΙΑΝΟ 13 Απριλίου 1992

